



H21 – 'n Handvol vrienden

Hoeveul mensen zou ik kennen, wijdterweg of dichterbij
Geen idee, ik heb ze nooit geteld, mer 't moeten er hul wa zijn
En woar ligt de grens van kennen, bij da ge weet hoe dé ze heten
Of dè ge wit van wie ze'r ene zijn, ik zou 't echt nie wete

Mer 'n handvol vrienden, meer hoeft da nie te zijn
Vur 't stikken van 't lachen, vur 't stillen van de pijn (2x)

Op de kalender stoan er nog al wè, mensen die ik ken
As ze jarig zijn dan krijgen ze 'n kartje van mèn
Soms dan valt er wel 's ene af, ooit iets misgegoan
En as ze dood goan, krijgen ze 'n kruiske - achter hunne naam

Mer 'n handvol vrienden, meer hoeft da nie te zijn
Vur 't stikken van 't lachen, vur 't stillen van de pijn (2x)

'ne vriend vur goeie raad, die zee woar 't op stao
En 'n stel vur in de kroeg, "ge het toch nou al nie genoeg"
'ne vriend die dromen bouwt, "dè doe ik wel vur jou"
en d'n beste vur 't leste, woar ik zoveul van hou

Ja 'n handvol vrienden, meer hoeft da nie te zijn
Vur 't stikken van 't lachen, vur 't stillen van de pijn (4x)

'n Handvol vrienden...
'n Handvol vrienden...