



H8 – Het kleine café aan de haven

De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad.
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen;
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregen zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
uit een deur die nog wijd open staat.

Daar in dat kleine café aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevrede.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

De toog is van koper toch ligt er geen looper;
de voetbalclub hangt aan de muur.
De trekkast die maakt meer lawaai dan de juke-box,
een pilsje dat is d'r niet duur.
Een mens is daar mens, rijk of arm - 't is daar warm;
geen monsieur of madam maar WC.
Maar het glas is gespoeld in het helderste water,
ja het is daar een heel goed café.

Refrein:

De wereldproblemen die zijn tussen twee
glazen bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening
- of je staat in het krijt.
Het enige wat je aan eten kunt krijgen
dat is daar een hardgekookt ei.
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon,
ja de mensen die zijn daar nog rijk.

Refrein

(Twee maal herhalen).