



## J1 – Jouw hand

Ik zag jou staan – alleen in de sneeuw.  
Het mooiste moment – van deze eeuw  
En ik dacht de wereld is klein.  
En ik wist dit had altijd van ons kunnen zijn.  
Hoe ben jij hier in godsnaam beland?  
En ik keek naar jouw hand.

Ik keek naar je hand,  
door de kou en het leven verdoofd.  
We keken en zwegen, nooit liefde gekregen  
die ons was beloofd.

De wind in jouw haar  
Jouw stem net als toen  
Je vroeg me hoe het met me ging  
En ik lachte en zei ik doe nog altijd mijn ding  
Binnenkort ben ik weer in het land  
En ik keek naar jouw hand

Jouw mooie hand,  
door de kou en het leven verdoofd.  
We keken en zwegen, nooit liefde gekregen  
die ons was beloofd.  
Ik keek naar je hand,  
door de kou en het leven verdoofd.  
We keken en zwegen, nooit liefde gekregen  
die ons was beloofd.

*(Instrumentaal)*

Het is waar de wereld is klein.  
En ik dacht dit had altijd van ons moeten zijn.  
Hoe zijn wij hier in godsnaam beland?  
En ik zocht naar jouw hand.

Jouw mooie hand,  
door verlangen en liefde verdoofd.  
We keken en zwegen, nooit liefde gekregen  
die ons was beloofd.  
Ik zocht naar je hand,  
door verlangen en liefde verdoofd.  
We keken en zwegen, nooit liefde gekregen  
die ons was beloofd.

Jouw mooie hand...