



V2 – Voor haar

Zij verstaat de kunst van bij mij horen,
in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.
In mijn ogen woont ze, in m'n oren
ze hoort en ziet m'n hele even met me mee.

Soms begint ze in m'n hart te zingen,
waar het nacht was heeft ze lichtjes aangedaan.
En door haar weet ik dan door te dringen
tot de onvermoede schat van mijn bestaan.

Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar
en als ik oud moet worden, dan alleen met haar.

Zij kent al m'n dromen en m'n wanen,
al m'n haast en m'n honger en m'n spijt.
Als ik lach kent zij alleen mijn tranen
die daar achter liggen in de tijd.

(Instrumentaal)

Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar
en als ik oud moet worden, dan alleen met haar.

Zij is meer dan deze woorden zeggen,
in m'n lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.
Maar wie weet een wonder uit te leggen
en een wonder draag ik met me mee.