



Z2 – Zaterdag

G

De allermooiste straathoek
Ruikt naar koffie en naar bier
Ik rook een sigaret
En dan nog een stuk of vier
Haar raam staat altijd open
Ze kan me zo zien staan
Ze roept wacht op mij vanavond
Het is tijd om weg te gaan

Ik had nooit iets beters
Dan zo'n mooi ongeduld
Tot ik de zon heb neergekeken
Wat me niet met spijt vervult
En als ik haar dan ophaal
Zit ze naast me en ze zwijgt
Ik rij harder weg dan anders
Duw het asfalt voor ons uit.

Zaterdag deed ik niets dat ook wel later mag
Zaterdag zag ik de week die in het water lag
Maar zaterdag, zaterdag, ben ik vrijer dan de rest.

De stad ligt achter ons
We kijken naar elkaar
Het wordt nooit meer hetzelfde
Wij hier, de wereld daar
En ik weet wel wat ze denkt nu:
We kunnen niet meer terug
Rij alsjeblieft voor altijd door
Want alles, alles gaat te vlug

Ik leefde langzaam aan
In de kantlijn van zo'n dag

Dat alles net nog kan,
niet meer hoeft
En ik verdeed mijn tijd
Maar ik ben klaar voor zaterdag

(Instrumentaal)

Zaterdag deed ik niets dat ook wel later mag
Zaterdag zag ik de week die in het water lag
Maar zaterdag, zaterdag, ben ik vrijer dan de rest.